



Elf jaar na ons formele verzoek tot erkenning van het hindoeïsme door de Belgische regering en acht jaar na ons formele verzoek om subsidie voor het Hindoe Forum van België (HFB), verheugt het ons om bekend te maken dat het Belgische parlement op 11 januari 2024 heeft ingestemd met een subsidie voor het Hindoe Forum van België, wat een eerste stap is naar de erkenning van het hindoeïsme in België.

Als oudste levende en op twee na grootste religie ter wereld telt het hindoeïsme wereldwijd meer dan een miljard volgelingen. Hoewel de overgrote meerderheid van de hindoes in Zuid-Azië woont (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius, enz.), zijn er tegenwoordig miljoenen hindoes over heel de wereld als gevolg van migratie en omdat miljoenen westerlingen leven volgens hindoeïstische/Vedische spirituele tradities. Met ongeveer drie miljoen hindoes (zowel van Aziatische als westerse origine) vormt Europa hierop geen uitzondering. In België zelf wonen ongeveer 20.000–25.000 hindoes van Aziatische origine en 15.000–20.000 Belgische of westerse volgelingen.

Het Hindoe Forum van België is een platform voor Vedische spirituele tradities dat in 2007 werd opgericht om de hindoegemeenschappen en -organisaties in België te vertegenwoordigen en om te pleiten voor de erkenning van het hindoeïsme door de Belgische overheid. In 2013 diende het HFB een aanvraag en een dossier in bij het Ministerie van Justitie, dat het voorstel aanvaardde. De daaropvolgende ontmoetingen met de overheidsdienst van het Ministerie van Justitie die toezicht houdt op de godsdiensten (“Cultes”) leidden in 2016 tot een aanvraag bij de Minister van Justitie voor subsidie om het secretariaat van het HFB te financieren. Hiermee kon het HFB zijn werk voor de volledige erkenning van het hindoeïsme in België professionaliseren. Het HFB diende een budget in van ongeveer € 74.000 voor 2017 (verhoogd tot € 83.000 voor 2023) en na een ontmoeting met HFB-leiders in 2017 beloofde minister Koen Geens dat deze subsidie snel zou worden toegekend. Helaas viel de regering kort daarna, waardoor de subsidie nooit werd toegekend.

Nadat minister Van Quickenborne het ministerie overnam, ging het HFB met hem en de nieuwe regering in gesprek om de eerste stap van erkenning af te ronden. De minister beloofde dat de subsidie begin 2023 zou worden toegekend en beschikbaar gesteld. Het HFB en alle hindoegemeenschappen en -organisaties in België zijn natuurlijk opgetogen dat de subsidie na vele jaren wachten eindelijk is goedgekeurd door het federale parlement en dat de fondsen dit jaar beschikbaar zullen zijn. Maar bovenal voelen de hindoegemeenschappen en -organisaties dat de eerste stap naar erkenning eindelijk is gezet.



Pagina 2/2

De Belgische staat is terecht van mening dat religies en niet-confessionele filosofieën bijdragen tot het welzijn van de burgers en ondersteunt deze daarom. Natuurlijk vindt het HFB dat dit lovenswaardige principe behouden moet blijven, maar het is ook van mening dat het huidige systeem voor het toepassen van dit principe de huidige religieuze demografie van België beter moet weerspiegelen. Ook is het HFB voorstander van een duidelijker wettelijk kader voor het erkenningsproces en de daaropvolgende overheidsfinanciering.

Sinds vele decennia is het hindoeïsme aanwezig in de Belgische samenleving en draagt daaraan positief bij in de vorm van meditatie, yoga, vegetarisme, ayurveda, kunst, muziek, dans, kookkunst, festivals, maar ook door actief te zijn in het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs, de medische wereld, enz. Deze eerste stap naar de erkenning van het hindoeïsme draagt bij aan de verrijking van de multiculturele en multireligieuze samenstelling van België, en weerspiegelt daarmee een wereldwijde trend. Afhankelijk van de locatie zijn alle religies natuurlijk of in de minderheid of in de meerderheid. Toch is de geleidelijke erkenning van zowel meerderheids- als minderheidsreligies en niet-confessionele filosofieën een teken van de steeds grotere inclusiviteit van België.

Het HFB is dankbaar dat België een positieve stap heeft gezet richting de erkenning van het hindoeïsme, wat een teken is dat de positieve bijdragen van de diverse hindoegemeenschappen aan België ook worden erkent. In de komende jaren blijft het HFB zich inspannen om zijn ledenaantal en vertegenwoordiging te vergroten. Ook zal het de nadruk leggen op het opleiden en vastleggen van normen voor hindoe geestelijke verzorging; een studieprogramma ontwikkelen voor het onderwijzen van het hindoeïsme in openbare scholen; pastoraal werkers opleiden voor dienstverlening in gevangenissen en ziekenhuizen; publicaties produceren om het hindoeïsme te presenteren aan de Belgische leiders en de samenleving in het algemeen; evenementen organiseren om het hindoeïsme te introduceren bij het Belgische publiek en de Belgische autoriteiten; actief deelnemen aan interreligieuze activiteiten en projecten, enz.

De Belgische hindoegemeenschappen en -organisaties hopen van harte dat de regering, zodra ze er klaar voor is, het hindoeïsme spoedig volledig erkent, zodat alle Belgische hindoes zich volledig aanvaard kunnen voelen als een gemeenschap met unieke en positieve bijdragen aan de samenleving.

Martin Gurvich

Uitvoerend directeur van het Hindoe Forum van België

Voor meer informatie: Tarunyamrta Dasi, +32 497 93 39 36

[Forum Hindou de Belgique asbl - Hindoe Forum van België vzw](#)

Avenue d'Audergem 197, 1040 Bruxelles
T: 02 218 58 00 E: info@hindu-forum.be www.hindu-forum.be